

Wim Bijl



*Oude mensen hebben soms een mooie leeftijd als ze sterven,
alleen je eigen ouders bereiken die leeftijd nooit.*

Na een periode van afnemende krachten en gedachten is
toch nog onverwachts overleden onze lieve pa, opa en “opa Wim”

Willem Leendert Bijl

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* 22 februari 1926

Tholen

† 5 juni 2020

weduwnaar van Wilhelmina Bertha Reeders † 1989
en Maatje Helena Vaders † 2012

Hem was een lang en rijk leven gegeven.

Janneke

Goozina en Theo

Ruben en Rim

Eloise, Jude, Aeneas

Corrie en Ron

Kyra en Tim, Kylian, Yaran

*Als de weg van het leven is verlopen
Het einde bereikt met laatste kracht
Dan gaat de hemel voor hem open
Is hij voor eeuwig thuisgebracht*

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 12 juni 2020 om 10:30 uur
vanuit het uitvaartcentrum Amissio, aansluitend zal de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Tholen.

Vanwege de coronamaatregelen zal de afscheidsdienst
in besloten kring plaatsvinden.

Indien u deze wilt volgen, kan dat via livestream www.amissio.nl.

Tevens kunt u via deze site een condoleance plaatsen
als medeleven met de familie.

Correspondentieadres: Gentsestraat 1, 4411 DK Rilland